



GYMNASIUM
ÓÓK IN COMBINATIE
MET TTO





PAST GYMNASIUM BIJ MIJ?

De keuze voor een middelbare school is heel belangrijk. Wat past bij jou en wat vind je leuk? Als je vanuit jouw basisschool een vwo-advies hebt gekregen, is het gymnasium ook een optie! In deze brochure krijg je meer informatie over het gymnasium op Lariks. Zo weet je precies hoe het zit en weet je straks zeker of het gymnasium bij jou past!

COLOFON

September 2024

Inhoud

Klaas Bijl
Inge Meulenkamp

Redactie

Irene Geertsma

Vormgeving

DRP

Fotografie

Patrick Laan /
Ronald Zijlstra

OPLEIDINGEN

*havo, atheneum, gymnasium
en tweetalig onderwijs*

Nuffic **cto**

LARIKS

Selma Lagerlöfstraat 3
9406 KB ASSEN
0592-390290
lariks@csvvg.eu
csvincentvangogh.nl

#IK BEN VINCENT!

f @CSVINCENTVANGOGH
@ @CS_VINCENTVANGOGH
d @CSVINCENTVANGOGH

INHOUD

- 04 Gymnasium op Lariks
- 05 Onderbouw
- 06 Tweede fase
- 07 En dan nog dit!

Kijk ook eens op onze website
csvincentvangogh.nl



GYMNASIUM OP LARIKS

Binnen het gymnasium staan de bijzondere taal en cultuur van de Grieken en Romeinen centraal. Deze oude beschavingen staan aan de wieg van onze eigen cultuur. Het is zeker de moeite waard om hen beter te leren kennen, want veel van hun ideeën zijn ook vandaag nog ontzettend belangrijk. Zeker weten dat jij er veel van herkent! Denk maar eens aan onze huidige regeringsvorm, een democratisch gekozen regering naar het voorbeeld van de Atheense democratie.

Het kennen van de Griekse en Latijnse taal zorgt er ook voor dat je andere, moderne talen een stuk gemakkelijker leert. Bovendien leer je de wereld op een andere manier te bekijken door deze vreemde talen te bestuderen; je leert problemen en vraagstukken te herkennen, analyseren en op te lossen. Dat zijn vaardigheden waar je je hele leven plezier van hebt!

De klassieke cultuur is erg bijzonder, omdat deze heel erg lijkt op onze moderne cultuur, maar tegelijkertijd zo anders is. Wat vonden de Romeinen bijvoorbeeld van slavernij, hoe democratisch was de Atheense democratie en hoe gingen Grieken en Romeinen om met mensen uit andere landen? Door deze vragen te bespreken, leer je veel over de Klassieken en hoe zij in het leven stonden, maar kijk je ook kritisch naar onze eigen wereld. Je wordt een echte wereldburger met verstand van zaken!

Hoe ziet een gymnasiumopleiding er eigenlijk uit? Een gymnasiumopleiding duurt 6 jaar, net zoals het atheneum. Je volgt alle vakken die je ook op het atheneum volgt en krijgt vanaf klas 2 Grieks en Latijn als extra vakken. Voor een gymnasiumdiploma moet je dus iets meer doen dan voor een atheneumdiploma, maar in deze brochure leggen we je uit waarom dat het meer dan waard is!

Trouwens, als je ook tweetalig onderwijs (tto) wilt volgen, dan kun je dat gewoon combineren met gymnasium. Wil je dus écht een wereldburger worden? Ga dan de uitdaging aan!

ONDERBOUW

KLAS 1

Misschien weet je al je hele leven dat je graag gymnasium wilt doen, of misschien ben je nu juist net aan het onderzoeken of het iets voor je is. Goed nieuws, je hoeft nu nog niet te kiezen! In de brugklas van het vwo volg je tien oriëntatielessen in de Klassieke Culturele Vorming-cursus (KCV). Je mag dan al je vragen stellen en krijgt van ons veel informatie. Ook krijg je alvast een voorproefje van de lessen die je in klas 2 en 3 zult volgen als je kiest voor de gymnasiumopleiding. En dat is nog niet alles; je maakt ook alvast kennis met de docenten én andere leerlingen die ook interesse hebben in het gymnasium. Zo ben je helemaal op de hoogte, weet je wat je kunt verwachten en kun jij de keuze maken die bij jou past.

KLAS 2 EN 3

Het is zover, jouw gymnasiumopleiding gaat starten! De basisopleiding duurt twee jaar: klas 2 en 3. In de tweede klas heb je drie uren voor elk van de vakken en in de derde klas zijn dit nog twee uren. Dit geeft je de mogelijkheid om de talen op niveau te leren beheersen. We proberen je hierbij zoveel mogelijk te helpen, zodat je het gymnasium goed kunt afronden.

We gaan in klas 2 en 3 dus vooral aan de slag met het leren van de talen, Grieks en Latijn. Daarnaast zullen we prachtige verhalen uit de mythologie en geschiedenis van de klassieke oudheid behandelen én de verbeelding hiervan in allerlei kunstwerken.

Tot slot houden we ons bezig met de manier waarop de Klassieken in onze huidige wereld te zien zijn, bijvoorbeeld in films, toneelstukken of tentoonstellingen. Waarschijnlijk kom je nu al regelmatig met de Klassieken in aanraking, misschien zelfs zonder dat je dit doorhebt.

Sluit je klas 3 af met een voldoende voor de vakken? Dan ontvang je het gymnasiumcertificaat van CS Vincent van Gogh!



TWEEDE FASE

KLAS 4, 5 EN 6

We hopen natuurlijk dat je ook ná het behalen van je gymnasiumcertificaat graag verder wilt gaan met één van de Klassieke Talen. Of misschien zelfs allebei? In klas 4, 5 en 6 gaan we aan de slag met originele teksten uit de oudheid. Bijzondere en belangrijke teksten die soms prachtig en sierlijk geschreven zijn en andere keren juist hard en rechtlijnig kunnen zijn. Betekent dat dat we alleen maar bezig gaan met vertalen? Absoluut niet! Om goed te kunnen vertalen heb je achtergrondkennis nodig van de mensen van die tijd. Hoe dachten zij en hoe leefden zij? We besteden dus ook veel tijd aan de kunst, geschiedenis, politiek, maar ook de filosofie en godsdienst van die tijd. Een gedeelte hiervan komt uitgebreid aan bod tijdens de voorbereiding van de Romereis: een hoogtepunt in de schoolperiode van een gymnasiast!



EN DAN NOG DIT!

Romereis

In de bovenbouw van het gymnasium ga je met je klas naar Rome. Allerlei culture achtergronden van de oudheid, de geschiedenis, schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, toneel, mythen en sagen waarover je tijdens de lessen veel hebt gehoord en gelezen, komen tot leven tijdens je verblijf in Rome.

Je bezoekt musea, gaat op onderzoek uit in de stad en geeft een presentatie van alles wat je hebt gedaan en gezien. Wat ga je dan allemaal zien? Bijvoorbeeld het Colosseum, het Forum Romanum, het Capitool, de Vaticaanse musea en de Sint Pieter. Een ontzettend leuke manier om samen met je klasgenootjes wat van de wereld te zien en tegelijkertijd in de geschiedenis van Rome te duiken!

Tweetalig onderwijs (tto)

Wil je echt alles uit jezelf én uit je opleiding halen om een wereldburger te worden? Dan is het ook zeker mogelijk om tweetalig gymnasium te volgen. Te moeilijk? Zoals een leerling van onze school aangaf: 'Ik wilde zoveel mogelijk uitgedaagd worden. Daarom koos ik voor tweetalig gymnasium.'



Je volgt op het tto minstens de helft van jouw lessen in het Engels. Dat is handig, omdat veel universitaire studies deels Engelstalig zijn. Tweetalig gymnasium zorgt er dus voor dat je goed voorbereid aan je vervolgstudie kunt beginnen straks! Wil je graag wat meer lezen over tweetalig onderwijs? Dan kun je onze website of de tto-brochure bekijken.

Activiteiten

Je hebt het in deze brochure al vaker gelezen natuurlijk: naast de lessen doe je als gymnasiumleerling ook mee aan allerlei leuke activiteiten. Je bezoekt musea en voorstellingen in de schouwburg. Ook werken we samen met het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) dat filmavonden en lezingen organiseert. Bovendien doen we elk jaar mee aan de vertaalwedstrijd en de 'Ken je Klassiekenquiz'. Zo breng je je kennis op een leuke manier in de praktijk!

GYMNASIUM MEER DAN LATIJN EN GRIEKS!

Gymnasiumteam

Op Lariks hebben wij een gymnasiumteam dat vorm geeft aan de afdeling gymnasium en ouders en leerlingen op de hoogte houdt van allerlei leuke activiteiten. Dit team bestaat uit zowel docenten als gymnasiumleerlingen. Een aantal keren per jaar komen we bijeen om allerlei zaken over het gymnasium te bespreken: excursies, gastlessen, de voorbereiding van de open dag om groep 8 leerlingen kennis te laten maken met Lariks en veel andere praktische zaken. Het team is er om docenten te inspireren en de gymnasiumopleiding zo leuk mogelijk te maken voor jou. En wie weet dat nou beter dan onze leerlingen zelf? Wie weet versterk jij straks ons team!

Viva Vox

Een aantal keren per jaar maken de gymnasiumleerlingen samen met docenten het gymnasiumbulletin Viva Vox. In Viva Vox schrijven we over allerlei leuke weetjes, onze activiteiten en natuurlijk achteraf het verslag van al deze activiteiten. Hierbij kun je denken aan excursies en theatervoorstellingen. Als je dat leuk vindt, kun jij ook meeschrijven aan dit bulletin voor je medeleerlingen en hun ouders/verzorgers!

JE KIEST GYMNASIUM ALS JE:

- geïnteresseerd bent in taal, geschiedenis, filosofie en cultuur
- makkelijk leert en het beste uit jezelf wilt halen
- analytisch en kritisch wilt leren denken
- de link wilt leggen tussen verleden en heden
- de romereis en alle andere leuke activiteiten wilt bijwonen



MEER WETEN?

Op onze website vind je veel informatie over onder andere onze school, het onderwijs, de aanmelding, de voorlichtingsactiviteiten en de overstap naar het voortgezet onderwijs. Je bent natuurlijk ook welkom op onze open dag op **vrijdag datum 2024**.

Heb je toch nog vragen?

Neem dan contact met ons op via 0592-390290.

Aantekeningen...





CS VINCENT
VAN GOGH
LARIKS



#IK BEN VINCENT!