

## Random Pasen en Corona

Het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog bijna ten einde was. Een moment om nooit te vergeten en jaarlijks bij stil te staan. Dit jaar zou het uitgebreid gevierd worden maar uitgebreid vieren zit er voorlopig niet in. Wel kunnen we blijven stilstaan, herinneren en nooit meer vergeten.

Wie is er niet ooit in Kamp Westerbork geweest? Een herinneringskamp. Het was de plek waar Joden uit heel Nederland verzameld werden om vervoerd te worden naar de vernietigingskampen in het oosten. Je vindt er nu steentjes die herinneren aan alle Joden, Roma en Sinti die in Kamp Westerbork hebben gezeten. Ook zijn er de treinrails die afgebroken de lucht ingaan. Een onbestemd einde voor al die mensen die niet worden vergeten.

In het jodendom is er veel aandacht voor de geschiedenis van wanhoop, want hoe vaak is het Joodse volk wel niet achtervolgd, verdreven of bijna uitgemoord? Het herdenken van overledenen doen ze door middel van steentjes. Daarom zie je op dat spoor in Westerbork ook altijd steentjes liggen die daar bewust zijn neergelegd.

Tijdens het joodse Pesach herdenken de joden een andere periode van onderdrukking, namelijk de tijd dat ze als slaven moesten werken voor de Farao in Egypte. Maar het is niet alleen een geschiedenis van wanhoop, maar ook altijd weer van hoop. Aan de tijd van slavernij kwam een eind toen Mozes zijn volk uit Egypte naar het Beloofde Land bracht, de Exodus of uittocht.

Datzelfde principe van wanhoop en hoop zie je ook terug in het verhaal rond het christelijke Pasen. Jezus die met zijn volgelingen voor het laatst samen zit te eten waarna hij wordt uitgeleverd aan de Romeinen, wordt gemarteld en terwijl er nog geen dag voorbij is gegaan sinds dat Laatste Avondmaal wordt hij gekruisigd. Hier wordt zelfs al iets hoopvols gehaald, namelijk dat hij zou zijn gestorven voor onze zonden. Maar de echte hoop komt op de derde dag. Nadat Jezus op vrijdag is gekruisigd en op zaterdag in het graf ligt, is het graf op zondag leeg. Jezus is opgestaan uit de dood.

Na de slavernij kwam de Exodus, na de kruisiging kwam de opstanding, na de Tweede Wereldoorlog kwam de bevrijding, na regen komt zonneschijn. Dat is een boodschap die normaal gezien bij een Paasviering naar voren zou kunnen komen. Dit jaar zitten we nu, op Witte Donderdag, niet op school, maar blijven we thuis en misschien kijk je dan alsnog wel naar The Passion op televisie - een soort best of versie zonder publiek

Het is een rare tijd voor iedereen. Een tijd waarin je het leven misschien even anders ervaart dan 'normaal'. Juist daardoor waardeer je alledaagse dingen misschien ook anders of beter dan wanneer het leven gewoon zijn gangetje gaat. Deze gekke situatie biedt ook een mooie kans om eens over het leven te filosoferen. Omdat de vaksectie Godsdienst benieuwd is naar hoe jullie deze tijd ervaren, willen de docenten je uitnodigen voor een wedstrijd.

Maak een verhaal, een essay, een gedicht, een tekening, een vlog of kies een andere vorm die bij jou past. Iedereen kan een steentje bijdragen. Je kunt ingaan op één of meerdere van de onderstaande vragen.

1. Wat heb ik deze weken geleerd over wat mensen gelukkig maakt?
2. Wat heb ik deze weken geleerd over goed onderwijs?
3. Wat heb ik deze weken gelezen dat anderen blij kan maken, ontroeren, verrassen, troosten of hoop kan geven?

4. Wat heb ik deze weken geleerd over wat écht telt in het leven?
5. Wat heb ik deze weken geleerd dat ik nooit meer zal vergeten?

Uit alle inzendingen wordt per categorie (Klas, basis/kader/tl/havo/vwo) een winnaar gekozen. De winnaar van elke categorie wint een prijs, een Bol.com bon. Daarnaast worden alle inzendingen verzameld en geplaatst op de website. Zo ontstaat er als het ware een digitale tijdscapsule voor school, waarmee we later terug kunnen kijken op hoe we deze tijd, die ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zal gaan, hebben ervaren. Om nooit te vergeten.

Deel je werk door een mailtje te sturen naar meneer Haarman ([XHJO@csvvg.eu](mailto:XHJO@csvvg.eu)) voor Beilen en Lariks en naar mevrouw Telgenhof ([TEL@csvvg.eu](mailto:TEL@csvvg.eu)) voor Salland. Geef het ook aan als je graag wilt dat je werk anoniem blijft. Insturen kan tot en met 20 april, middernacht. De winnaars krijgen 28 april bericht.

Leerlingen die dat willen, kunnen hun werk ook zelf publiceren op [de5vragen.com](http://de5vragen.com).

We kijken er naar uit om je creatie te lezen, te bekijken of te beluisteren!

Zalig Pasen ☺

*(De vragen komen uit het schrijfproject voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, ontwikkeld door de Faculteit Letteren van de KU Leuven en de Vlaamse Scholierenkoepel, en zijn enigszins aangepast)*