

In quarantaine

Ik zit hier nu thuis met allemaal mooie spullen,
ook de koelkast ligt vol met eten om van te smullen.
Maar dat is niet waar ik naar verlang,
Ik wil gewoon een knuffel van mijn vrienden en naar binnen bij mijn opa en niet schreeuwen
door het glas bij de ingang.
Mijn lieve opa, die het zonder ons niet lang verdraagt.
Is dat soms te veel gevraagd?
Maar ik weet de reden wel waarom we contact moeten vermijden.
Het is allemaal om covid-19 te bestrijden.
Alleen zijn maakt mij allesbehalve gelukkig, dat heb ik wel geleerd.
Het is gewoon zo eenzaam, anders dan soms wordt beweerd.
Ik zit hele dagen alleen thuis, mijn ouders kunnen niet thuiswerken.
Ook ben ik enig kind, ik heb geen broertjes of zusjes die niet meewerken.
Dat geeft niks, maar nu is het soms wel wat eenzaam.
Buiten kom ik maar heel zelden, buiten in de tuin en als ik de hond uitlaat, verder zit ik achter
het raam.
School is niet altijd leuk, vaak vond ik het nogal saai.
Maar dat komt ook omdat het voor ons zo gewoon is, maar het werd zo anders in een
handomdraai.
Nu verlang ik naar diezelfde saaie schooldagen.
Waar ik met mijn vrienden over de hoeveelheid huiswerk zit te klagen.
Ook is er nu weinig structuur in het leven.
Kon ik toch maar even...
Naar de dagen waar de structuur de dagen onderscheidde.
Terug naar die 'oude', soms saaie tijden.
Die nu zo leuk en fantastisch bleken.
Waar je in het echt met elkaar kon spreken.
Het lijkt wel een heel leven terug.
Waar je in de zomer zeurde om de hitte en het gezoem van een mug.
Op het nieuws gaat het alleen nog maar over covid-19.
Na een keer het journaal heb ik het wel weer gezien.
Ach, ik heb het gevoel nu wel echt te dramatiseren.
Want ook al is dit nog zo'n vervelende, spannende tijd, je kunt er ook heel wat van leren!
Zo merk ik dat familie en vrienden nog belangrijker zijn dan ik al dacht.
En dat real life contact, het enige is waar ik naar smacht.
Ik zal mijn gezeur nu stoppen.
En het einde is makkelijk erin te koppen.
Als iedereen thuisblijft, zal het hopelijk snel weer over zijn.
En dat verzacht voor veel mensen de pijn.
Gebruik vaak uw handzeep en kraan,
Houd u sterk, we kunnen dit aan.