

## De levensles die ik leerde van corona

In deze weken heb ik geleerd dat het mensen gelukkig maakt om met elkaar te zijn. Met vrienden of familie. Dat voelen we juist nu we elkaar zo moeten missen. Ik heb geleerd dat school eigenlijk best leuk is en dat het dagelijks leven heel saai is als je niet naar school kan. Ik heb deze weken geleerd dat goed onderwijs niet via een computer kan, het is het contact van de docenten en leerlingen dat het mooi maakt. Goed onderwijs is wanneer je elkaar in de ogen kan kijken en wanneer je elkaar in het echt ziet. Ik heb geleerd dat het mensen ontroert wanneer je ze een bloemetje brengt, een berichtje stuurt of even een raambezoekje brengt. Ik heb geleerd dat het enige wat echt belangrijk is in het leven, mensen zijn. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat het zo is. Mensen in de zorg, de supermarkten, de winkels, de bezorgers, scholen, sportclubs, restaurants en zo kan ik nog wel even door gaan. Je hebt mensen nodig als vrienden, mensen uit je familie. Mensen die achter je staan, je steunen in wat je ook doet. Dat zijn de mensen die we eigenlijk allemaal nodig hebben. Ik heb in deze weken veel ontroerende dingen gezien: een mevrouw die haar moeder bloemetjes bracht. Bloemetje voor bloemetje gaf ze ze door de brievenbus. Mensen die een wit T-shirt ophangen met een hart of een lieve tekst erop. Mensen die een beer voor het raam zetten zodat kinderen op berenjacht kunnen. Kinderen die lieve teksten of tekeningen op de stoep of straat schrijven. Ik heb deze weken geleerd dat alles uiteindelijk goed komt, ook al duurt het misschien een tijdje. Na de coronacrisis gaat het leven weer verder, misschien iets anders, maar iedereen gaat weer werken en naar school. Je mag weer afspreken met vrienden, met familie. Je hoeft geen afstand te houden en kan gewoon met z'n tweeën de supermarkt in, zonder allebei een karretje mee te moeten nemen. Het leven gaat door, de mensen leven door, maar dan een bijzondere ervaring rijker.

### AFSTAND HOUDEN

